



Magisch Castilië

8 dagen / 7 nachten • halfpension

Opstapplaats: thuis

Prijs per persoon in 2-pers.-kamer

Toeslag per persoon

26 september '24

€ 1809

Eenpersoonskamer

€ 349



1

België → Madrid - Torrejón We nemen onze vlucht naar Madrid. Na een eerste kennismaking met de Spaanse hoofdstad rijden we naar Torrejón waar we logeren in het **** hotel Avant Torrejón Porcel.

2

Torrejón - Madrid Na ons ontbijt rijden we naar Madrid en maken we een mooie stadswandeling in het historische centrum. We brengen een bezoek aan het Prado en het Palacio Real. Tijd om even uit te blazen hebben we in de mooie botanische tuin of het Retiro Park.

3

Toledo en Chinchon Vandaag starten we met een bezoek aan Toledo, de oorspronkelijke hoofdstad van Spanje. We maken een wandeling in de historische stad. We brengen een bezoek aan de machtige kathedraal en de synagoge. Een ontmoeting met het meesterwerk van El Greco mogen we ook niet missen. We sluiten de dag af met een bezoek aan het schilderachtige Chinchon. Na nog een heerlijke sangria rijden we terug naar ons hotel voor een heus gala diner.

4

Aranjuez en Alcalá de Henares Na het ontbijt is onze eerste halte Aranjuez met zijn kasteel en vermaarde tuinen. Daarna bezoeken we Alcalá e Henares. Deze stad is gekend voor zijn universiteit en mooie historische binnenstad. Na onze lunch rijden we naar Ávila, waar we eerst van het unieke uitzicht op de ommuurde stad



genieten aan Cuatro Postes. Overnachting in het prachtige **** hotel Palacio de Valderrabanos.

5

San Ildefonso de la Granja - Segovia

's Ochtends trekken we naar San Ildefonso de la Granja. We bezoeken het zomerpaleis waar we de prachtige Vlaamse wandtapijten bewonderen. De tuinen en de fonteinen vervolledigen het idyllische plaatje. Na de middag trekken we naar Segovia waar het imponerende Romeinse aquaduct ons verwelkomt. Een bezoek aan de kathedraal en het Alcazar is een must.



6

Salamanca Na het ontbijt rijden we naar Salamanca, de oudste universiteitsstad van Spanje. De stad is een waar openluchtmuseum, een hoogtepunt van



Spaanse renaissance. Talloze kloosters, kerken, paleizen en historische panden trekken onze aandacht. Op het einde van de dag hebben we nog even vrije tijd om te bekomen en te genieten.

7

El Escorial en Valle de los Caidos Deze voormiddag staat El Escorial op het programma. Dwalen in het Escorial is wandelen in Spanjes Gouden 16^e eeuw, is slenteren in de geschiedenis... Na de middag een bezoek aan Valle de los Caidos, de Vallei van de gevallen. We bezoeken de kathedraal die door krijgsgevangenen uit de rotsen werd gehouwen en de begraafplaats voor de gesneuvelde van de burgeroorlog in het Franco tijdperk. Nadien terug naar Avilá voor een verdere verkenning van de stad.

8

Avilá - Madrid → België Na ons ontbijt nog even vrije tijd in Avilá en daarna rijden we naar Madrid voor onze vlucht naar België.

HOTELS****

HOTEL PALACIO DE VALDERRABANOS****

Ligging: dit hotel is gevestigd in een historisch stadspaleis en is midden in de oude stad gelegen. Dankzij de schitterende restauratie is de oude sfeer behouden maar zijn er wel moderne faciliteiten toegevoegd.

Uitrusting: Alle kamers beschikken over de faciliteiten eigen aan een 4*hotel.

Maaltijden: uitgebreid ontbijt en 's avonds zeer verzorgde 3 gangenmenu met water en wijn inbegrepen

INBEGREPEN

- Thuisophaling
- Vlucht van Brussel naar Madrid en terug
- Vervoer met een **** ROYAL CLASS autocar
- Halfpension vanaf 1^e dag avondmaal t.e.m. 8^e dag ontbijt
- Toegangen: Palacio Real, Prado Madrid, Kathedraal Toledo, synagoge Toledo, Toledo San Tome, Aranjuez paleis, Kathedraal Avila, San Vincente Avila, San Ildifonse de la Granja, kathedraal Segovia, Alcazar Segovia, kathedraal Salamanca, universiteit Salamanca, Escorial, Valle de los Caidos,
- Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit België

PRAKTISCHE INFORMATIE

- Bij reservering de identiteitsgegevens van alle deelnemers doorgeven