

De Hoge Venen & gastronomie in Monschau

Prijs per persoon

Opstapplaats D8

Dinsdag 09 juni '26

€ 98

Donderdag 24 september '26

€ 98



Voormiddag: vanuit onze opstapplaats rijden we via de Hoge Venen richting Duitsland. Onderweg houden we halt aan twee bekende locaties. De eerste stop is aan de Baraque Michel waar we de mooie Chapelle Fischbach bezoeken. De tweede korte stop is aan het hoogste punt van België, Signal de Botrange. Daarna rijden we verder naar Monschau.

Middag: we genieten van een heerlijk Duits gastonomisch middagmaal: rundercarpaccio - soep - Monschauer schnitzel met mosterdsaus, frieten & salade - ijs.

Namiddag: na ons heerlijk middagmaal bezoeken we met onze gids het centrum van Monschau, een pittoresk stadje met de



vele vakwerkhuisen en gezellige straatjes met gezellige terrasjes. We zien het gekende Rotes Haus en eindigen op de Altmarkt. Nadien genieten we nog van wat vrije tijd om te snuisteren in de leuke winkeltjes of om te genieten van een terrasje.

Avond: omstreeks 17u30 vertrekken we terug naar onze afstapplaats.

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
- Rondrit door de Hoge Venen
- Middagmaal
- Bezoek aan Monschau
- Begeleiding door een gids
- BTW & wegentaksen

Historisch stadje Limbourg & Aken

Prijs per persoon

Opstapplaats D8

Dinsdag 04 augustus '26

€ 68

Donderdag 01 oktober '26

€ 68

Voormiddag: vanuit onze opstapplaats rijden we naar Limbourg. De huizen in dit dorpje stammen uit de 17^e en 18^e eeuw en het lijkt of de tijd er is blijven stilstaan. Het dorp is gebouwd rond het centraal marktpleintje met het stadhuis en de beroemde waterpomp. We zien er ook de indrukwekkende gotische Sint-Georgeskerk. Met onze gids kuieren we door de gezellige straatjes van dit pittoreske dorpje. Na ons bezoek aan Limbourg rijden we via het gekende viaduct van Moresnet,



de langste spoorwegbrug van België naar Vaals voor ons middagmaal.

Middag: we genieten van een lekker 3 gangenmenu.

Namiddag: na ons middagmaal rijden we naar Aken. Deze stad vlak over de Duitse grens staat bekend als de keizerlijke stad. Het was de hoofdstad van het Frankische rijk van Karel de Grote. De meest gekende toeristische trekpleister van de stad is ongetwijfeld de indrukwekkende Dom, ontstaan uit de Hofkerk van Karel de Grote. Maar de stad heeft nog veel meer te bieden. Het gezellige marktplein met zijn typische huizen, vele leuke winkels en een groot aanbod aan terrasjes en horecazaken. Onze gids toont ons de leukste plekjes van de stad. Nadien genieten we nog even van vrije tijd in de leuke binnenstad.



Avond: omstreeks 18u00 vertrekken we terug naar onze afstapplaats.

INBEGREPEN

- Vervoer met luxe autocar
- Bezoek aan Limbourg
- Middagmaal
- Bezoek aan Aken
- Begeleiding door een gids
- BTW & wegentaksen